

**GESCHIED- EN HEEMKUNDIGE KRING
HET HOUTLAND TORHOUT v.z.w.**

Secretariaat: Tulpenstraat 6, 8820 Torhout

Met steun van:



De koloniale luchtkastelen van Leopold I

In onze geschiedenisboekjes van weleer kwam onder het hoofdstuk 'kolonies' enkel Belgisch Congo en Leopold II aan bod. Gemakshalve werd voorbijgegaan aan de veelvuldige pogingen die onze eerste koning, Leopold I ondernam om aan zijn nieuw koninkrijk een kolonie te schenken. Waar het kon onder de vlag van het koninkrijk België, waar het niet kon in eigen naam. Dat de meeste van deze koloniale initiatieven tot niets hebben geleid wil niet zeggen dat zij niet plaats vonden. In deze lezing maken wij uitgebreid kennis met de 'vergeten' koloniale dromerij van de eerste Belgische koning.



De Belgische vestiging in Santo Thomas, Guatemala in 1844 (British Library)

Wanneer: Donderdag 14 maart 2019, 20u

**Waar: Cultuurcentrum de Brouckere,
Aartrijkestraat 6**

**Prijs: gratis voor leden,
niet-leden betalen 3 euro**

Paul Degraeve, economist van opleiding heeft als amateur-historicus vooral aandacht voor onze 'vergeten' geschiedenis. Verder gaat zijn historische interesse uit naar het kritisch 'ontkleuren' van de geschiedenis zoals wij die in onze jeugd voorgeschoteld kregen.

Komende activiteit:

4 mei: Heemdag West-Vlaanderen in Oostende

25 mei: Daguitstap Brussel

Indien je in het vervolg per e-mail wilt verwittigd worden of per post, gelieve uw adres door te geven via desender.decamer@scarlet.be of 050/211889; meer informatie over de kring: www.heemkundetorhout.be