



**GESCHIED- EN HEEMKUNDIGE KRING
HET HOUTLAND TORHOUT v.z.w.**

Secretariaat: Tulpenstraat 6, 8820 Torhout

Met steun van:



Ons dorp is het schoonste en wij zijn de beste *schimpnamen en volksgezegdes*

Iedereen vindt zijn eigen dorp het schoonste en in ieder dorp of stad denkt iedereen dat zij de beste zijn. Nog tot in het begin van de twintigste eeuw was er zeker op het platteland in Vlaanderen een wantrouwen tegenover het 'onbekende volk' van pakweg drie dorpen verderop. Dat gevoel vormde een uitgelezen voedingsbodem voor spotnamen en schimpverzen waarin werd verwezen naar vermeende gebeurtenissen, of op specifieke kenmerken en feiten.



Pompeschitters te Dadizele



© Le Fou

Thans zijn die barrières tussen vroegere leefgemeenschappen geslecht. Met de toenemende geïndividualiseerde leefwijze komen ook tradities in de volkscultuur onder vuur te liggen. Aan de andere kant veranderen sommige schimpnamen in een eretitel of een verkoopbaar product. Zo denken we bijvoorbeeld aan Brugse zot. In deze voordracht staan we, met tal van leuke verhalen, stil bij die (bijna) verdwenen volkscultuur: schimpnamen, spotverzen, volksgezegdes, volksliederen.

Spreker is Ignace Van Driessche, historicus-archivaris bij de dienst Erfgoed provincie Oost-Vlaanderen. Ontdek samen met ons de achtergrond bij de Torhoutse spotnaam!

Wanneer: donderdag 9 februari 2017
Waar: CC de Brouckère, Congreszaal
Prijs: leden gratis, niet-leden 3 €

Tot binnenkort!

Komende activiteiten:

maart: Vroegmiddeleeuwse bewoning van de kustvlakte

6 april: Brouwerijen en jeneverstokerijen te Torhout

27 april: Een regenboog aan dialecten (i.s.m. verschillende verenigingen)

Indien je in het vervolg per e-mail wilt verwittigd worden of per post, gelieve uw adres door te geven via desender.decamer@scarlet.be of 050/211889; meer informatie over de kring: www.heemkundetorhout.be